



HOLY CROSS GREEK SCHOOL
NEWSLETTER # 30
JANUARY 2009
<http://belmontgreeksschool.com/>



Ο πρώτος μήνας του έτους από το λατινικό *Ianuaris* μήνας αφιερωμένος στο θεό των Ρωμαίων Ιανό (Janus), σύμβολο έναρξης.

**NO SCHOOL ON JANUARY
19TH - Martin Luther King Day.**

Καλωσορίζοντας το **2009** θέλουμε να ευχηθούμε σ όλες τις οικογένειες **Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά γεμάτη Υγεία , Ευτυχία , Οικογενειακή και κοινωνική Ευημερία.**

Μαζί με τις ευχές εκφράζουμε και τα θερμά μας συγχαρητήρια στα παιδιά που με τη μουσική επιμέλεια της Κας Δώρας Ζωγιοπούλου μας παρουσίασαν τις όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες στις γιορτές που έγιναν λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων! Και του Χρόνου να 'μαστε καλά...

Happy New Year to ALL!!!

May 2009 bring you Health, Happiness, and Prosperity!

We would like to congratulate all our children who under the direction of our Music Teacher Ms. Dora Zoiopoulos performed Christmas songs and carols in our Christmas programs.



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο [Ιωάννης ο Χρυσόστομος](#), ο [Βασίλειος ο Μέγας](#) και ο [Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός](#).

Αναδείχθηκαν οι περισσότεροι σημαντικοί εκκλησιαστικοί πατέρες και άγιοι. Η σοφία και η δράση τους έδωσε σ' αυτούς τον τίτλο των μεγίστων φωστήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους: «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητας...».

Και οι τρεις έδειξαν υποδειγματική προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία κι η ζωή τους ήταν γεμάτη από τους αγώνες τους γι' αυτή. Τα συγγράμματά τους, αλλά και η προφορική τους διδασκαλία έδωσαν δόξα και αίγλη στη χριστιανική παιδεία.

Γαλουχημένοι με τα βαθιά νοήματα της θρησκείας και άριστοι γνώστες της αρχαίας ελληνικής σοφίας, συνδυάζουν τις γνώσεις τους αυτές και προσφέρουν τις πρώτες βάσεις στη διαμόρφωση της ελληνοχριστιανικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για τη μεγάλη προσφορά τους στα γράμματα ανακηρύχθηκαν άγιοι προστάτες των γραμμάτων, των μαθητών και γενικά της σπουδάζουσας νεολαίας.

Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 1α' αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. Κι επειδή είναι και προστάτες των γραμμάτων, καθιερώθηκε αυτή η γιορτή να είναι και γιορτή των γραμμάτων και της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Η καθιέρωση αυτή έγινε μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και από το 1842 η γιορτή καθιερώθηκε ως εκπαιδευτική από τη σύγκλητο του πανεπιστημίου Αθηνών. Η γιορτή αυτή επεκτάθηκε και στα γυμνάσια και στα δημοτικά σχολεία που την ημέρα αυτή αργούν και οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και τελετές στη μνήμη των Αγίων.

Ημερολογιακά Νέα!

- **10 Ιανουαρίου** : Γενική Συνέλευση του PTO
- **19 Ιανουαρίου** : Το Σχολείο είναι κλειστό. Martin Luther King Day.
- **25 Ιανουαρίου** : Εκπαιδευτικό Σεμινάριο...
- **1 Φεβρουαρίου** : Κοπή της Βασιλόπιτας και εορτασμός των Τριών Ιεραρχών.



Mark Your Calendars!

- **January 10th** : General PTO meeting.
- **January 19th** : NO SCHOOL Martin Luther King Day.
- **January 25th** : Educational Seminar
- **February 1st** : Cutting the Vasilopita and Celebrating the Letters Day and The Three Hierarchs.



Preparation classes for the Greek Language certificate examination will start soon. It is free of charge **only** for Greek School Students. Please contact Mrs. Theodora Kounalakis at (650) 594-9585 for more information.



ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

- 17 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Αντώνης και η Αντωνία
- 18 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Αθανάσιος και η Αθανασία
- 20 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Ευθύμιος, η Ευθυμία και η Αγνή
- 23 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Διονύσης και η Διονυσία
- 24 Ιανουαρίου γιορτάζουν η Ξένη και η Ξένια
- 25 Ιανουαρίου γιορτάζουν ο Γρηγόρης, η Γρηγορία και η Μαργαρίτα
- 26 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Ξενοφών
- 28 Ιανουαρίου γιορτάζει ο Χάρις
- 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι Τρεις Ιεράρχες
- 31 Ιανουαρίου γιορτάζουν η Ευδοξία και ο Κύρος

Ξέρατε ότι...



Τα ελληνικά βουνά «ψηλώνουν»

Τα ελληνικά βουνά συνεχίζουν να ψηλώνουν... Ο Όλυμπος, ο Ταΰγετος, η Πίνδος, τα Λευκά Όρη στην Κρήτη και ο Σμόλικας στην Ήπειρο ψηλώνουν κάποια εκατοστά το χρόνο, καθώς οι συμπιεστικές δυνάμεις που δημιουργούν οι λιθοσφαιρικές πλάκες, σπρώχνουν προς τα πάνω το έδαφος.



ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Ένας εργάτης του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας, στη βόρεια Ελλάδα, φώναξε δυνατά «Βόμβα!» καθώς αποκάλυψε, μέσα βαθιά στα ερείπια των αρχαιολογικών ανασκαφών, ένα πελώριο, χάλκινο κυλινδρικό αγγείο. Έκανε λάθος. Το αντικείμενο αποδείχθηκε να είναι το πιο μαγευτικό εύρημα του αρχαιολογικού χώρου μέχρι σήμερα. Ένα τεράστιο, χάλκινο κυλινδρικό αγγείο, που περιέχει ένα παρόμοιο και λίγο μικρότερο αγγείο, ανέγγιχτο από το χρόνο και το ίδιο, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα χρυσό στεφάνι από φύλλα βαλανιδιάς, τα οποία καλύπτουν οστά ανθρώπων στο νερό και στις ρίζες φυτών. Το ξεχωριστό αυτό εύρημα προκάλεσε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να εξηγήσουν, στις μελέτες τους, για πιο λόγο, αφού ήταν αξιόλογο τάφου, ανακαλύφθηκε εκτός των εκτεταμένων συνόρων της βασιλικής νεκρόπολης.

Άλλη μία σπουδαία ανακάλυψη έγινε στη βόρεια Ελλάδα, στη νεκρόπολη της αρχαίας Πέλλας, όπου αποκαλύφθηκαν 43 τάφοι που χρονολογούνται από 650-279 π.Χ. Τα τελευταία οχτώ χρόνια, έχουν ανακαλυφθεί παρόμοιοι τάφοι, 915 στο σύνολο, σε μία εκτεταμένη περιοχή ενταφιασμού νεκρών, αυτή της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μερικά από τα λείψανα είναι στρατιωτών, με τις περικεφαλαίες και τα ξίφη τους, περιβαλλόμενοι με ένα περίτεχνα εικονογραφημένο χρυσό κάλυμμα. Άλλες ανακαλύψεις στον αρχαιολογικό χώρο, που ενισχύουν την άποψη ότι η Πέλλα ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας, συμπεριλαμβάνουν τους πλούσια διακοσμημένους τάφους των 11 γυναικών.



GREECE UNCOVERD

A worker at the archeological site of Vergina in northern Greece shouted "Bomb!" as he uncovered a huge cylindrical copper vessel deep in the rubble of the archaeological digs at the site. He was wrong. The object turned out to be the most fascinating find to date at the site: an immense cylindrical copper vessel containing a similar slightly smaller one, untouched by time and itself containing a gold wreath of oak leaves covering human bones in water and plant roots.

Archaeologists are excited by the unique find and, in their studies, will attempt to explain why, since it was worthy of a tomb, it was unearthed outside the extensive limits of the royal necropolis.

Another important archaeological discovery in northern Greece was made at an ancient cemetery in northern Greece, at Pella, where 43 graves dating from 650-279 BC have been uncovered. In the past eight years, a total of 915 such graves have been unearthed at an extensive burial ground at this birthplace of Alexander the Great. Some of the remains are of soldiers still with their helmets and swords and sheathed in elaborately illustrated gold foil. Other discoveries at the site, which supports the view that Pella was the capital of the ancient kingdom of Macedonia, include the elaborately adorned graves of 11 women.

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ....
MANY THANKS...**



- Την οικογένεια Παπαδογιάννη για την γενναιόδωρη χρηματική προσφορά τους στο Σχολείο μας.
- Την κ. Αναστασία Τσακίρη για την προσφορά και μεταφορά βιβλίων από Ελλάδα.
- Επίσης τον κ. Σπύρο Καμπίτση για την μεταφορά των βιβλίων από Ελλάδα.

- The Papadoyiannis Family for the generous donation to our Greek School.
- Mrs. Anastasia Tsakiris for donating books to our school.
- Mr. Spiros Kabitsis for kindly bringing more books from Greece.



PARKING!

**Please don't park in front of our Church!
Use the designated areas to park your vehicles.**

Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό!!!



Τι κάνεις σήμερα

Τίποτα

Το ίδιο δεν έκανες και χθες

Δεν τέλειωσα ακόμη

John Hart